

**De raadselridder** ([klik hier voor printfile](#))

Er draaft een ruiter door het bos:  
Het is een ridder op zijn ros.

Hij is verdwaald, weet heg noch steg ...  
Hij ziet een huisje langs de weg.

Daar wonen der schoonste jonkvrouwen drie;  
Jennifer, Gentle en Rosemarie.

De oudste zuster liet hem in  
en sloot de deur met een zilveren pin.

De tweede zuster had een bed  
met zachte kussens klaargezet.

Het derde zustertje besloot:  
'Die ridder wordt mijn echtgenoot.'

'Ik ken drie raadsels, denk die uit ...  
Wie 't antwoord weet, die wordt mijn bruid.'

'Zeg: Wat is luider dan een hoorn  
en wat steekt scherper dan een doorn?

Zeg: Wat weegt zwaarder dan het lood,  
en wat smaakt beter dan het brood?

Zeg: Wat gaat sneller dan een ree,  
en wat is dieper dan de zee?'

'O, schande is luider dan een hoorn  
en honger steekt scherper dan een doorn.

De zonde weegt zwaarder dan het lood,  
Gods woord smaakt beter dan het brood.

De wind gaat sneller dan een ree,  
en liefde is dieper dan de zee.'

Het meisje wacht, de ridder lacht:  
'Jij wordt mijn bruid, nog deze nacht.

Nu zingt! der schoonste jonkvrouwen drie;  
Jennifer, Gentle en Rosemarie.'

Hella S. Haasse (1918-2011)  
uit: Balladen en legenden (vertalingen, 1947)

**Oefenmateriaal:**

[Sopraan](#)

[Alt](#)

[Tenor](#)

[Bas](#)

[Alle stemmen tegelijk](#)

**Uitvoering:**

[Kamerkoor De Bilt, De Raadselridder](#)

